

Το πλατύ πλατύγυρο

ΤΕΥΧΟΣ 2: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ και ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ

12 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πελοπίδας σας χαιρετά ...

Αγαπητοί μου φίλοι,

Πω, πω τι πάθαμε!!! Το προηγούμενο Σάββατο, οι Γερόλυκοί σας, από τον ενθουσιασμό τους να σας μάθουν και εσάς όλα αυτά τα ωραία για τον παγκόσμιο Προσκοπισμό, ξέχασαν να σας δώσουν το πρώτο τεύχος της εφημερίδας. Δεν πειράζει, πήρατε σήμερα και το πρώτο και το δεύτερο τεύχος. Καλή Ανάγνωση λοιπόν!!!

Μπορεί η περασμένη μας συγκέντρωση να μην είχε τόση κίνηση και τρέξιμο όπως κάνουμε συνήθως, είχε όμως πολλή, πολλή γνώση!!!! Είδατε πόσοι πολλοί είμαστε οι Πρόσκοποι σε όλο τον κόσμο;;; 57 ολόκληρα εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 70 φορές περισσότεροι από όλους εμάς τους κατοίκους της Κύπρου μας.

Είδαμε λοιπόν, την ιστορία της ζωής του Ιδρυτή μας, του Λόρδου Μπέιτεν Πάουελ ή όπως τον φώναζαν οι Πρόσκοποι, Μπι-Πι, τα πρώτα χρόνια της ιστορίας του Προσκοπισμού, την Ημέρα Σκέψης κ.α. μέσα από ένα βιντεάκι.

Μάθαμε για το παγκόσμιο προσκοπικό έμβλημα και την ιστορία του, αλλά κυρίως τι συμβολίζει. Θυμάστε, αυτό που φοράμε σήμερα στο μανίκι μας, όλοι οι Πρόσκοποι του κόσμου το πρότεινε ένας Έλληνας.

Γνωρίσαμε επίσης τα τζάμπορι και ειδικά τα παγκόσμια...θυμάστε τι είναι ε; Είναι μία μεγάλη προ-

σκοπική κατασκήνωση που γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια και συμμετέχουν χιλιάδες Πρόσκοποι από όλο τον κόσμο. Όπως είπαμε και αυτή τη διοργάνωση την πρότεινε ένας Έλληνας στον Μπι—Πι. Η συμμετοχή σε ένα τζάμπορι είναι ο πόθος κάθε Προσκόπου....

Ο Προσκοπισμός στα αγγλικά λέγεται Scouting και ο Πρόσκοπος Scout, ενώ εμείς τα Λυκόπουλα ονομαζόμαστε Cub Scouts.

Σήμερα, οι Ανιχνευτές μας, μας ενημέρωσαν για την ανακύκλωση, παίξαμε ένα παιχνιδάκι όπου προσπαθήσαμε να βάλουμε στον παγκόσμιο χάρτη τα προσκοπικά τρίφυλλα από 170 περίπου χώρες, ενώ είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε έναν παλιό Πρόσκοπο, τον αδ. Κυριάκο «Κάκο» Καμέρη, ο οποίος μας μίλησε για την ιστορία του Προσκοπισμού στην Κύπρο, την προσφορά του Προσκοπισμού στους εθνικούς μας αγώνες και στην κοινωνία και μας μίλησε για την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στο 11ο Παγκόσμιο Τζάμπορι που διοργανώθηκε στην Ελλάδα το 1963...

Αλλά ας μη σας κουράζω άλλο με τη φλυαρία μου. Σας εύχομαι να είστε πάντα ευτυχισμένοι!!!!

Κύριος Πελοπίδας Κοσμογυρησιάδης



Τι θα κάνουμε το ερχόμενο Σάββατο, 19/02

Το ερχόμενο Σάββατο θα κάνουμε μία ειδική συγκέντρωση για να γιορτάσουμε τη Μέρα Σκέψης. Δηλαδή θα παίξουμε ένα μεγάλο παιχνίδι περιπέτειας. Για το λόγο αυτό δε θα έρθουμε στο Σύστημα, αλλά θα μαζευτούμε στις 14:00, στο πάρκο Αγ. Δημητρίου!!! Οι γονείς σας θα σας πάρουν από εκεί στις 17:00.

Στην πάνω φωτογραφία ενημερώνομαστε για το τρίφυλλο, την ιστορία και τους συμβολισμούς του, ενώ στην κάτω βλέπουμε τις καρτέλες από τα 24 παγκόσμια τζάμπορι και τις πληροφορίες για αυτά



Φωτογραφίες από την περασμένη συγκέντρωση:



Οι Επαρχιακές Εφορείες του Σ.Π.Κ. :

Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου (Σ.Π.Κ.) χωρίζεται για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία σε 7 Επαρχιακές Εφορείες. Αυτές είναι οι 6 επαρχίες της Κύπρου μας, δηλαδή, η Λευκωσία, η Αμμόχωστος, η Πάφος, η Λεμεσός, η Λάρνακα και η Κερύνεια και ως έβδομη Επαρχιακή Εφορεία είναι το γεωγραφικό διαμέρισμα Κόλπου Μόρφου.

Κάθε Επαρχιακή Εφορεία έχει το δικό της σήμα και όλοι οι Πρόσκοποι που ανήκουν στην Ε.Ε. αυτή, το φορούν στη δεξιά τσέπη του πουκαμίσου τους.

Το σήμα αυτό είναι κάτι χαρακτηριστικό από την κάθε Ε.Ε.:

- Λευκωσία: το αγρινό
- Αμμόχωστος: αρχαίο καράβι
- Πάφος: το κεφάλι της θεάς Αφροδίτης
- Λεμεσός: το κάστρο του Κολοσσιού
- Λάρνακα: η παραλία των Φοινικούδων
- Κερύνεια: το λιμανάκι με βαρκούλες
- Κόλπος Μόρφου: ένα κλαδί με 3 πορτοκάλια



Στο Σ.Π.Κ. λειτουργούν σήμερα 55 Προσκοπικά Συστήματα. Τα πιο πολλά είναι στην Επαρχιακή μας Εφορεία, τη Λευκωσία και στο σύνολο είναι 24. Στην Αμμόχωστο έχει 5, στην Πάφο 3, στη Λεμεσό 12, στη Λάρνακα 5, στην Κερύνεια 3 και στον Κόλπο Μόρφου 3. Τα Συστήματα της Κερύνειας προσωρινά λειτουργούν στη Λευκωσία. Αυτό συμβαίνει και με άλλα προσφυγικά Συστήματα που λειτουργούν προσωρινά σε άλλες έδρες.

Η προσφορά των Ελλήνων Προσκόπων στην Πατρίδα και η ιστορία της Θυσίας των Προσκόπων του Αϊδινίου της Μικράς Ασίας...

Διάβασε το κείμενο αυτό με τη βοήθεια των γονέων σου για να σου εξηγούν καλύτερα τα ιστορικά γεγονότα...

«Υπόσχομαι στην τιμή μου να εκτελώ το καθήκον μου προς το Θεό και την Πατρίδα, να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίπτωση και να υπακούω τον Προσκοπικό Νόμο.»

Από την ίδρυση του ο Προσκοπισμός στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο, ταυτίστηκε με την Ιστορία του Έθνους. Τόσο στα ένδοξα γεγονότα όσο και στα δυσάρεστα που σημάδεψαν τον Ελληνισμό. Οι Πρόσκοποι ήταν παρόντες και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους είτε οργανωμένα με τη στολή τους είτε ατομικά ο καθένας υπακούοντας στο προσκλητήριο της Πατρίδας, στους Βαλκανικούς Πολέμους, στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, στη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Θεσσαλονίκη το 1917, στη Μικρασιατική εκστρατεία και μετέπειτα στην καταστροφή, στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την εισβολή των Ιταλών και μετέπειτα Γερμανών και στη συνέχεια στην Εθνική Αντίσταση.

Οι Πρόσκοποι ήταν εκεί στο κάλεσμα της Κύπρου μας το 1955 για τον αγώνα για ΕΝΩΣΗ με την Ελλάδα, ήταν εκεί στη τουρκοκυπριακή ανταρσία το 1963-64, ήταν εκεί κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Κύπρο το 1974 ήταν και είναι εκεί σε κάθε κάλεσμα.

Η πιο συγκινητική, η πιο άξια αναφοράς είναι όμως η ηρωική θυσία των Προσκόπων του Αϊδινίου της Μικράς Ασίας, η οποία αποτελεί παράδειγμα κορυφαίας ομαδικής θυσίας που αποτέλεσε σταθμό παιδικής αυτοθυσίας για την Πίστη και την Πατρίδα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας ξεκαθαρίσουμε όμως τα γεγονότα.

Το Μάιο του 1919 ο Ελληνικός Στρατός με εντολή των Συμμάχων και των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής, αποβιβάζεται στη Σμύρνη και ξεκινά η απελευθέρωση των εδαφών της Ιωνίας, πανάρχαιας ελληνικής γης που τελούσε ακόμα κάτω από τουρκική κατοχή. Μαζί με τις άλλες ελληνικές πόλεις, γύρω στα μέσα του Μάη, απελευθερώθηκε και η πόλη του Αϊδινίου η οποία βρίσκεται νοτιοανατολικά της Σμύρνης από την οποία απέχει περίπου 70 χλμ.

Με την απελευθέρωση και ακόμα λίγους μήνες νωρίτερα ιδρύθηκαν στο Αϊδίι τρεις Προσκοπικές Ομάδες με πρωτοβουλία ενός φλογερού πατριώτη και ευγενικού ανθρώπου με αρχές, του Νικόλαου Αυγερίδη. Οι Πρόσκοποι ένεκα και της κατάστασης στην περιοχή πέραν των άλλων προσκοπικών γνώσεων και δράσεων όπως ανιχνεύσεις φύσης, εκδρομές και κατασκηνώσεις είχαν εκπαιδευθεί στην προσφορά πρώτων βοηθειών, τη μεταφορά τραυματιών, στη διαβίβαση ειδήσεων, στην

κατάσβεση πυρκαγιών και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες τις οποίες ενδεχομένως να χρειαζόνταν τα ελληνικά στρατεύματα.



Φωτογραφία της 1ης Ομάδας Προσκόπων Αϊδινίου λίγο καιρό πριν τη θυσία των ηρωικών Προσκόπων

Με την απελευθέρωση του Αϊδινίου εγκαταστάθηκε σε αυτό το 4^ο Σύνταγμα Πεζικού και το 8^ο Σύνταγμα Κρητών με διοικητή το Συνταγματάρχη Σχοινά το οποίο οι λάθος εκτιμήσεις, η μη σωστή επάνδρωση και φρούρηση της περιοχής και η εγκατάλειψη της πόλης αργότερα ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό στη συμφορά που ακολούθησε.



Η μπάντα των Προσκόπων του Αϊδινίου κατά τους εορτασμούς για την απελευθέρωση της πόλης από τον ελληνικό στρατό

Το Αϊδίι ήταν σημαντικός χώρος διεκδίκησης τόσο από τη μεριά μας όσο όμως και από τη μεριά των Τούρκων που εν τη απουσία του δικού τους τακτικού στρατού οργανώνονταν σε ένοπλες δυνάμεις γύρω από την πόλη αναμένοντας τις συμμορίες των ατάκτων στρατιωτών τους γνωστούς σε όλους μας τσέτες που λεηλατούσαν και κατέστρεφαν τα ελληνικά χωριά.

Γύρω στα μέσα του Ιούνη οι τσέτες βρίσκονταν ήδη έξω από το Αϊδίι και ενισχυόμενοι από τους Τούρκους της πόλης εξαπολύουν επίθεση τη 15^η Ιουνίου 1919. Τη 16^η Ιουνίου ο Συνταγματάρχης Σχοινάς πανικόβλητος τρέπεται σε φυγή ακολουθούμενος από τους άντρες του που δεν ήξεραν τι να κάνουν.

Στο Αϊδίι παραμένει μόνο μια Διλοχία γενναίων Ευζώνων, που δεν ειδοποιήθηκε για την άτακτη υποχώρηση, να αντιμετωπίσει τις ορδές των χιλιάδων τσετών. Στο πλευρό τους παραμένουν και οι Πρόσκοποι της πόλης παρέχοντας κάθε είδους βοήθεια... και φυσικά μεγάλο αριθμό αμάχων που δεν κατάφερε να εγκαταλείψει το πολιορκημένο, από παντού πλέον, Αϊδίι.

Οι λιγостоί στρατιώτες που παρέμειναν μη γνωρίζοντας ότι δεν υποστηρίζονται από άλλες μονάδες πολέμησαν γενναία μέχρι που τους τελείωσαν τα πυρομαχικά. Ο γενναίος διοικητής τους αντιλαμβάνεται τότε ότι είναι μόνοι και διατάσσει γενναία έξοδο. Με τη χρήση μόνο της ξιφολόγης οι λιγостоί στρατιώτες καταφέρνουν να σπάσουν τις γραμμές των μανιασμένων τσετών και να δημιουργήσουν διάδρομο για την απομάκρυνση των αμάχων. Οι Πρόσκοποι παραμένουν τελευταίοι για να βοηθήσουν στην αποχώρηση των αμάχων. Δυστυχώς δεν κατάφεραν όλοι να εγκαταλείψουν την πόλη και κοντά στο απόγευμα της 17^{ης} Ιουνίου 1919 οι τσέτες μπαίνουν στην πόλη....

Μαζί τους ενώθηκαν και οι ντόπιοι τούρκοι του Αϊδινίου. Τότε ξέσπασε σε όλη την αρχέγονη βαρβαρότητα της η τουρκική βαρβαρότητα. Δεν υπολόγισαν ούτε γριές και γέρους ούτε γυναικόπαιδα και βρέφη. Μάζευαν τον πληθυσμό μπουλούκια και τους έσφαζαν με θηριώδεις κραυγές, νέοι σφάχτηκαν, νέες ατιμάστηκαν μαζίκα.....



Το κατεστραμμένο Αϊδίι μετά τη λεηλασία του από τους Τούρκους



Το Μετάλλιο Στρατιωτικής Ασίας Α' Τάξης που δόθηκε από την Ελληνική Πολιτεία στη σημαία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, το 1922, ως ένδειξη εκτίμησης και ελάχιστο φόρο τιμής για την ηρωική θυσία των Προσκόπων του Αϊδινίου, των Σικκιών και της Κάτω Παναγιάς, Μικράς Ασίας.

Η συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πάνω από 2000 ήταν οι κάτοικοι του Αϊδινίου που έχασαν τη ζωή τους από το φονικό μαχαίρι μεταξύ τους και αρκετοί Πρόσκοπτοι.

Οι 31 Πρόσκοπτοι που παρέμειναν με Αρχηγό τους τον Τοπικό Έφορο Νικόλαο Αυγερίδη πιάστηκαν αιχμάλωτοι και φυλακίστηκαν σε πρόχειρη φυλακή στα υπόγεια του Διοικητηρίου του Αϊδινίου. Εκείνη τη νύχτα ο Νίκος Αυγερίδης, περιστοιχιζόμενος από τους αγαπημένους του Προσκόπου, προσεύχεται μαζί τους στο Θεό και τους δίνει λόγια παρηγοριάς. Μέσα σε βαθειά σιγή και συγκίνηση, κοινωνούν όλοι, χρησιμοποιώντας λίγο ψωμί από ένα σακίδιο και λίγο νερό από κάποιο παγούρι. Η στιγμή αυτή της ομολογίας της πιο μεγάλης και δυνατής πίστης προς το Θεό, υπήρξε συγκλονιστική και τραγική συνάμα.



Ο Τοπικός Έφορος Αϊδινίου, ο ήρωας Νίκος Αυγερίδης που κατακρεουργήθηκε από τους Τούρκους.

Την επόμενη μέρα το πρωί, με συνεχείς προπηλακισμούς και βρισιές τους οδηγούν έξω από το Αϊδίσι στις όχθες του Εύδωνα ποταμού που έμελλε να είναι ο τόπος του φρικτού μαρτυρίου και της Θυσίας τους. Επικεφαλής των τούρκων βσανιστών ήταν ο Αντνάν Μεντερές ο οποίος από το 1950 μέχρι και το 1960 ήταν ο πρωθυπουργός της Τουρκίας. Την περίοδο της πρωθυπουργίας του ήταν που πραγματοποιήθηκαν τα σχέδια της Τουρκίας για την κατάληψη της Κύπρου που εκδηλώθηκαν χρόνια μετέπειτα με την τραγική εισβολή του 1974.

Στις όχθες του Εύδωνα μαζεύτηκαν εκατοντάδες τσέτες που διψούσαν για αίμα και ήταν έτοιμοι να κατασπαράξουν τα θύματά τους... δεκατετράχρονα και δεκαπεντάχρονα αμούστακα παλικάρια. Καλούν τότε πρώτο το Νίκο Αυγερίδη να αλλαξοπιστήσει και να απαρνηθεί την Ελλάδα και ότι έτσι θα σώζονταν.

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ! αναφωνεί ο ήρωας. Η συνέχεια ήταν φοβερή... οι Τσέτες λυσσασμένοι του βγάζουν με μαχαίρι το ένα μάτι και του ξαναζητούν να αλλαξοπιστήσει και να απαρνηθεί την Ελλάδα. Τότε η απάντηση έρχεται από όλους : **ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ !**

Με φανατισμό και μανία οι Τσέτες ορμούν στον Αυγερίδη του βγάζουν και το άλλο μάτι και αργά - αργά τον κατακερματίζουν.



Φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης και τιμής που πραγματοποιήσε το Σύστημα μας, το 2009, στην αίθουσα ΣΠΗΛΙΕΣ, στο πάρκο Ακρόπολης για τους Ήρωες Προσκόπους του Αϊδινίου και τον ήρωα Βαθμοφόρο του Συστήματός μας, με ομιλητές τους ακαδημαϊκούς Θεοφάνη Μαλκίδη από την Αλεξανδρούπολη και Κωνσταντίνο Δέλλα, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συντονιστής ήταν ο δημοσιογράφος Λάζαρος Μαύρος.



Το ειδικό σήμα που καθιέρωσε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, για τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής από τα 100 χρόνια από την ηρωική θυσία των Προσκόπων του Αϊδινίου το 2019.



Σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, θα συναντήσετε μνημεία αφιερωμένα στη Μνήμη των σφαγιασθέντων Προσκόπων της Μικράς Ασίας, που έγιναν με πρωτοβουλίες των Προσκόπων. Στην Κύπρο, το θέμα παραμένει ακόμα σχετικά άγνωστο. Πρώτο το Σύστημά μας, κατά τους εορτασμούς των 50 χρόνων μας, το 2009, διοργάνωσε ειδική εκδήλωση για τους Ήρωες Προσκόπους της Μικράς Ασίας, αλλά και για τον ήρωα του Συστήματός μας, το Νίκο Κωνσταντίνου ο οποίος ήταν Βαθμοφόρος, όταν κατά την τουρκική εισβολή, όπου πήγε εθελοντικά να προσφέρει τις υπηρεσίες του σκοτώθηκε από τους Τούρκους εισβολείς και ήταν μέχρι και το 2006, αγνοούμενος.

Όταν δύο μέρες αργότερα ο Ελληνικός Στρατός ξαναπήρε το Αϊδίσι και οι στρατιώτες ανακάλυψαν τα πτώματα των παιδιών δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Δακρυσμένοι παίρνουν στην αγκαλιά τους τα πτώματα των Μικρών Ηρώων για να τα θάψουν. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τα σκεπάζει.



Το σημείο του Εύδωνα ποταμού που πετάχτηκαν τα κατακρεουργημένα άμυχα κορμιά των 31 Προσκόπων του Αϊδινίου, όπως είναι σήμερα. Στη φωτογραφία Πρόσκοπος της Μυτιλήνης χαιρετά προσκοπικά, ενώ ένα προσκοπικό μαντήλι ρίχθηκε στο ποτάμι για να τιμηθεί η μνήμη των νεκρών, 100 μετά (το 2019)

Η θυσία των Προσκόπων του Αϊδινίου συγκλόνισε όλη την ανθρωπότητα.

Ο ίδιος ο ιδρυτής του Προσκοπισμού Λόρδος Μπέητεν Πάουελ έστειλε συλλυπητήρια επιστολή στον Πρέσβη της Ελλάδος στο Λονδίνο εξαιρώντας τη μοναδική αυτή ομαδική θυσία ανηλίκων. **«Η ηρωική θυσία των Προσκόπων του Αϊδινίου, αποτελεί μοναδικό παράδειγμα στον Προσκοπισμό όλου του κόσμου. Οι ηρωικοί Πρόσκοποι επισφράγισαν με το αίμα τους τα ιδανικά της αγάπης τους για την Πατρίδα και την Ελευθερία.»**

Όλες οι εφημερίδες της εποχής παρουσίασαν τα γεγονότα με τίτλους όπως «ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», «Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ» κα. Λόγιοι, ξένοι πρεσβευτές και άλλοι παράγοντες καταδίκασαν τις αποτρόπαιες πράξεις των τούρκων και εξήραν την ηρωική θυσία των Προσκόπων.

Παρόμοιες με τη θυσία των Προσκόπων του Αϊδινίου ήταν και οι θυσίες των Προσκόπων των Σωκίων και της Κάτω Παναγιάς κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Καταστροφής το 1922 όπου με παρόμοιο τρόπο σφαγιάστηκαν από τους λυσσασμένους τούρκους γιατί παρέμειναν πιστή στις επάλξεις του καθήκοντος και της Προσκοπικής Υπόσχεσης.

103 χρόνια μετά, σχεδόν κανείς δε θυμάται ή αναφέρεται στην ηρωική αυτή πράξη που έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία μας και να φέρεται ως παράδειγμα. Εμείς κλείνουμε ευλαβικά το γόνα στους ηρωικούς Προσκόπους του Αϊδινίου, των Σωκίων και της Κάτω Παναγιάς υποσχόμενοι ότι δε θα επιτρέψουμε το ξεπούλημα της ιδιαίτερης μας Πατρίδας.